

Jij die in een waas leeft
Jij die een vol hoofd heeft
Jij die bang voor de toekomst bent
Jij die zichzelf niet meer terugherkent
Jij die moet vechten om overeind te staan
Jij die zoveel angsten aan moet gaan
Jij die niets meer voelt of alles voelt
Jij die 'goed' zegt, maar 'slecht' bedoelt
Jij die niet meer verder wil of niet weet hoe
Jij die somber bent en altijd moe
Jij die door gedachten wordt meegesleurd
Jij die niet meer aankan wat er gebeurt
Jij die toch elke dag weer opstaat
Jij die ook zonder vertrouwen verder gaat
Jij die stappen zet, ook als je ze niet ziet
Jij die zoekt naar wat het leven biedt
Jij die vecht voor een toekomst en voor zin
Je moet weten, dit is nog maar het begin
Er wacht nog zoveel moois en fijns op jou
Blijf doorgaan, ontdek, leer en vertrouw
Elke dag kom je dichterbij waar je wilt zijn
Het bestaat, een leven zonder teveel pijn
Adem in, adem uit, hou jezelf vast
Ook al doe je het blind en op de tast
Je bent onderweg en elke stap die telt
Geloof in jezelf, je bent een held


keep
being brave